



Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Gereformeerde Kerk Woubrugge.

Predikant: ds. Carolina Kooops-Verdoes
predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl
 Scriba: Erica Doelman
scribawoubrugge@gmail.com

Voor het beluisteren van de dienst via Kerkroep, klik [hier](#)

Voor het bijwonen van de dienst via YouTube klikt u op onderstaande knop:

Kerkdienst via YouTube

Vieringen Stille Week en Pasen

Aanstaande zondag is het Palmzondag, de laatste zondag van de 40 dagentijd. In de daaropvolgende Stille Week zijn er zoals vanouds weer drie interkerkelijke vespers. Mooi om als geloofsgemeenschappen in Woubrugge en Hoogmade de Stille Week weer in gezamenlijkheid vorm te geven. Verderop in deze nieuwsbrief leest u er meer over.
 Op Witte Donderdag lezen we over de voetwassing door Jezus uit Johannes 13. Deze avond vieren we het Heilig Avondmaal in de kring. In stilte verlaten we de kerk.
 Op Goede Vrijdag lezen we het lijdensverhaal uit het evangelie volgens Matteüs. Het is een ingetogen viering. We komen in stilte de kerk binnen en verlaten deze ook weer in stilte.
 Op Paasmorgen kunt u gerust iets eerder naar de kerk komen, want we beginnen vóór de dienst al met het zingen van enkele paasliederen. De nieuwe paaskaars wordt onder zingen binnengebracht. We lezen Matteüs 28:1-10. Jezus wordt opgewekt uit de dood. Een verrassende ontdekking dat het graf leeg is en Jezus leeft. De kinderen sluiten het project 'Tussen koninkrijk en kruis' af. Zij zullen laten zien waar zij de afgelopen weken mee bezig zijn geweest bij de kindervevendienst. Het is een feestelijke, vrolijke en hoopvolle dienst. Een goede week toegewenst en van harte welkom bij de vieringen!

Zondag 29 maart 9.30 uur Palmzondag

Voorganger - ds. Esmeralda Mandemaker
 Organist - Frank Pijnaken
 Ouderling - John de Kleer
 Diaken - Jan van 't Wout
 Lector - Anneke Timmerman
 Kindernevendienst - Ada de Kleer
 Koster - Jan Kranenburg
 Gastvrouw - Corrie Stenvers

Geluid - Jan Terhorst
 Scherm - Nienke Roubos
 Camera - Iwan de Kok
 Bloemen - Ada de Kleer
 Oppas - Janny Kruijswijk
 Collecten - Kerk, groot onderhoud
 Zendingkerkje - Mercy Ships
Koffie na de dienst

Interkerkelijke vespers

Maandag 30 maart, 19.15 uur, de Verbinding
 Voorganger: ds. Carolina Kooops-Verdoes
Dinsdag 31 maart, 19.15 uur, Kerkje aan de Does
 Voorganger: mw. Jeanne Borst Oudshoorn
Woensdag 16 april, 19.15 uur, Dorpskerk
 Voorganger: mw. Gretha Bregman-Hoving
De vespers beginnen en eindigen in stilte

Witte Donderdag 2 april 19.00 uur

Voorganger - ds. Carolina Kooops-Verdoes
 Organist - Frank Pijnaken
 Ouderling - Jan Wim Kruijswijk
 Diakenen - Corrie Stenvers, Erik Reitsema
 Lector - Erik Reitsema

Koster - Dick Hoogendoorn Azn.
 Geluid - Peter Meulbroek
 Scherm - Feike de Vries
 Camera - Margreet Blom
Viering Heilig Avondmaal in de kring

Goede Vrijdag 3 april 19.30 uur

Voorganger - ds. Carolina Kooops-Verdoes
 Organist - Frank Pijnaken
 Ouderling - Iwan de Kok
 Diaken - Berend Schilstra
 Lector - Bea van der Kolk

Koster - Peter Verdoes
 Geluid - Jan Terhorst
 Scherm - Hansje Herfst
 Camera - John de Kleer

Paasmorgen 5 april 9.30 uur

Voorganger - ds. Carolina Kooops-Verdoes
 Organist - Frank Pijnaken
 Ouderling - Marike van der Leij
 Diaken - Jan van 't Wout
 Lector - Anneke Timmerman
 Kindernevendienst - Jeanette Reitsema
 Koster - Jan Kranenburg
 Gastvrouw - Afke de Vries

Geluid - Peter Meulbroek
 Scherm - Tim de Kok
 Camera - Richard van der Leij
 Bloemen - Joke Terhorst
 Oppas - Nina de Kok
 Collecten - IJM, groot onderhoud
 Zendingkerkje - Antje Oosterkamp
Brugclub, koffie na de dienst

Klik [HIER](#) voor de dienst in de Dorpskerk via kerkdienstgemist.

De liturgie voor de diensten is te vinden op de [website](#) van onze kerk.

Gemeentenieuws

Wel en wee in de gemeente

Op vrijdag 13 maart is dhr. Jacob i op 79-jarige leeftijd plotseling overleden. Een grote schok voor zijn vrouw, zijn gezin, onze gemeente en het dorp. Op zaterdag 21 maart vond de dankdienst voor zijn leven plaats in de Verbinding. We wensen zijn vrouw Tineke, zijn kinderen en kleinkinderen en ieder die hem mist veel sterkte en Gods troost en nabijheid toe.

5 april Brugclub in de Verbinding

Op Paasmorgen 5 april is er weer Brugclub in de Verbinding. De jongeren zijn van harte welkom en we wensen hen een goede Brugclub toe.



Collecte Paasmorgen voor International Justice Mission

International Justice Mission zet zich in om mensen in armoede te beschermen tegen geweld, mensenhandel en slavernij. IJM is een wereldwijde organisatie die het plan heeft slavernij wereldwijd uit te roeien. Van harte aanbevolen!



Kijkavond The Passion op Witte Donderdag; samen kijken en in gesprek over het paasverhaal!

Op donderdagavond 2 april vindt de jaarlijkse editie van The Passion plaats, de muzikale paasvertelling voor iedereen! De Gereformeerde kerk Woubrugge biedt de mogelijkheid om op 2 april de live-uitzending van The Passion (KRO-NCRV, NPO1) op groot scherm mee te kijken. De kijkavond is bedoeld voor iedereen die nieuwsgierig is naar het verhaal achter Pasen, maar ook voor wie gewoon (gezellig) samen met anderen The Passion wil kijken. De uitzending wordt gevolgd door een informeel nagesprek over het eeuwenoude paasverhaal.

De avond begint om 20.15 uur met koffie/thee. Om 20.30 uur start de live-uitzending van The Passion. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten over het

geziene. Iedereen is van harte welkom in de Verbinding, Dr. A. Kuyperweg 1, 2481 LC Woubrugge.

Voorafgaand aan de uitzending van The Passion is er in de Verbinding een kerkdienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Aanvang 19.00 uur. Natuurlijk is iedereen ook van harte welkom in deze dienst!

Gemeentevergadering 23 april 20.00 uur

Op donderdagavond 23 april wordt de gebruikelijke voorjaarsvergadering gehouden. Deze keer zijn de drie vertrouwenspersonen van de gezamenlijke PKN kerken rond de Braassem te gast om kennis te maken en aandacht te vragen voor het thema Veilige Kerk. Verder is er aandacht voor de financiën van onze gemeente en voor het aangepaste beleidsplan 2023-2027 met de beleidspunten voor 2026-2027. We horen graag uw mening daarover. Het aangepaste beleidsplan en een samenvatting zijn binnenkort op de website te vinden
 Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid nog iets te drinken. Wij hopen u te ontmoeten!

Boeken- en spulletjesmarkt en Veiling op 8 en 9 mei

Op 8 en 9 mei organiseren we weer onze jaarlijks terugkerende boeken- en spulletjesmarkt. Dit jaar aangevuld met een veiling op vrijdagavond.

Vrijdag: 14.30u tot 20.00u (veiling van 19.00u tot 20.00u)

Zaterdag: 10.00u tot 14.00u

Wij zijn weer op zoek naar mooie spulletjes (geen meubels e.d.) en goed verkoopbare boeken, zodat we het aanbod kunnen vernieuwen en aanvullen. Wil u dit opgehaald hebben? Wij halen de spellen op woensdag 22 april of donderdag 7 mei graag bij u op. Graag aanmelden bij Petra de Kok, via mail (de.kok.pa@gmail.com)

Verder zijn wij op zoek naar mooie veilingitems die we bij opbod kunnen veilen. Te denken valt aan diensten zoals stofzuigen, ramen zemen, auto wassen. Maar ook het verzorgen van een high tea, koud buffet of het bakken van een taart hoort tot de mogelijkheden. Wees creatief, er kan heel veel! Graag diensten/veilingitems doorgeven aan Ada.de.kleer@hetnet.nl

Dit jaar zullen we ook starten met het verkopen van kleding. We zijn dus op zoek naar kleding, voor volwassenen en kinderen. Deze kleding dient schoon en heel te zijn en mag ingeleverd worden bij Charlotte Hoogendoorn, Kerkweg 32. Natuurlijk willen we de kleding ook bij u ophalen, dan mag u contact opnemen met een lid van de boeken-en-spulletjesmarktcommissie.

In de kerkzaal komt weer het bekende bord te staan, waarop u zich op kan geven om uw hulp aan te bieden en op welke dag dat dat zal zijn. Ook hopen we op veel hulp bij het uitpakken en inpakken van de boeken en spullen. Ten slotte maken vele handen licht werk. We zullen u op de hoogte houden in de nieuwsbrieven en het Contactblad. We hebben er weer zin in! Alvast bedankt, namens de boeken -en spulletjesmarktcommissie.

Ada de Kleer

Gezamenlijke kerken



Stille week 2026

30 maart - 31 maart - 1 april



OMKEREN EN RUSTEN...

vertrouwen dat God in Jezus een weg met ons ging en stil te gaan. Goed om samen uit verschillende tradities de vespers te vieren.

Maandag 30 maart 19.15 uur De Verbinding Woubrugge, voorganger: ds. Carolina Kooops-Verdoes.

Dinsdag 31 maart 19.15 uur Kerkje aan de Does Hoogmade, voorganger: mw. Jeanne Borst Oudshoorn.

Woensdag 1 april 19.15 uur Dorpskerk Woubrugge, voorganger: mw. Gretha Bregman-Hoving. Van harte welkom!

Terugblik gezamenlijke dienst 15 maart

'Tussen eerlijkheid en uitvluchten' was het thema van de gezamenlijke dienst op 15 maart in de Verbinding. Enkele dilemma's zetten ons aan het denken. Kiezen we voor een leugen of voor de waarheid? We lezen Matteüs 27:11-26, waar Jezus wordt veroordeeld door Pilatus. De kinderen gingen beneden verder met het thema. Ze hadden boeven getekend op 'Wanted' posters. Hoezo hangt Jezus daar ook tussen? Is dat terecht? In de overdenking ging het over het thema 'tussen eerlijkheid en uitvluchten' en hoe we in Gods Geest kunnen kiezen voor eerlijkheid. Na de dienst was er gelegenheid om na te praten over de dienst en elkaar te ontmoeten.

Agenda

29-03 09.30 uur Kerkdienst Palmzondag
30-03 19.15 uur Vesper in de Verbinding
31-03 19.15 uur Vesper in het Kerkje aan de Does
01-04 19.15 uur Vesper in de Dorpskerk
02-04 19.00 uur Kerkdienst Witte Donderdag, viering Heilig Avondmaal
03-04 20.30 uur Kijkavond The Passion in de Verbinding
03-04 15.00 uur Viering met Heilig Avondmaal in Woudsoord
03-04 19.30 uur Kerkdienst Goede Vrijdag
05-04 09.30 uur Paasdienst, Brugclub
07-04 19.30 uur Vergadering kerkenraad
23-04 20.00 uur Gemeentevergadering, kerkzaal

Tot slot

Hij ging de weg zo eenzaam

Hij ging de weg zo eenzaam
 tot in Jeruzalem.
 Geen vriend kon langer meegaan,
 geen mens hield nog de wacht met hem.
 Hij ging die weg voor hen.
 Hij deed dit ook voor hen.

Hij ging de weg zo eenzaam
 tot in Jeruzalem.
 De beulen die hem sloegen,
 bespotten met een doornenkroon.
 Hij zweeg en leed voor hen,
 Hij deed dit ook voor hen.

Hij ging de weg zo eenzaam.
 Hij droeg zijn eigen kruis.
 Hij bad: Mijn God, vergeef hen!
 Hij leed en stierf op Golgotha.
 Hij deed dit ook voor ons,
 voor allen, ook voor ons.

tekst: Britt G. Hallqvist, vertaling: Sytze de Vries
 Lied 560 uit Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk



Facebook Website YouTube

Deze e-mail is verzonden aan Peter@meulbroek.nl. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzen](#).
 • Voor een goede ontvangst voegt u scriba@gereformeerdekerkwoubrugge.nl toe aan uw adresboek.